

הצדיק שיאחד אותנו

מסרים מבחורים אוטיסטים

"כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים..." עמוס ג', ז'

"א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא (דף יב):

"בשעה שהקב"ה בקש להביא מבויל לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבויל לעולם" (ברכות, נ"ט).

הצדיק שיאחד אותנו

בנימין, ב' אדר א' תשע"ט (7/2/2019)

אנחנו הגענו למצב מאוד מאוד קשה בעולם. ואני חושב, שרוב האנשים בעולם מכירים בזה. אולי הם לא יודעים את כל הפרטי פרטים על כל האסונות טבע ועל כל הבעיות הפוליטיות בכל מיני ארצות, אבל אנחנו מרגישים, מרגישים את הלחץ, את הבעיות היום יומיות שיש לכל אדם שחי בכדור הארץ. הלחץ הוא מעבר למה שהוא היה אי פעם בהיסטוריה. לפחות עד איפה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים, שכל העולם היה פעם בטכנה במבויל, אבל אח"כ שכחנו. שכחנו מה הסיבה שהמבויל היה, וזה נראה בעיני ההמון, כמו איזה סיפור יפה, אבל זה לא סיפור, זה דבר אמיתי שהיה. וכשניו, העולם יעבור משהו דומה. אבל לא כל העולם יחרב. ובעזרת השם, עם ישראל האמיתי, יצאו מזה בריאים ושלמים ומוכנים לשלב הבא של הבריאה. אבל, עד אז אנחנו נראה דברים כל כך קשים, כל כך שוברים את הלב, שכדי לצאת מזה, עם מחשבות נכונות, אנחנו נצטרך להתקרב מאוד מאוד לקב"ה.

בשביל זה, הקב"ה יעזור לנו, בזה שהוא ישלח את הצדיק שלו. הוא ישלח את הצדיק שלו להוביל אותנו לגאולה השלמה, בצורה הנכונה, בדרך הנכונה עד בית המקדש. וזה לא פשוט כל כך ללכת אחרי הצדיק, כי הוא צריך לסחוב את כל עם ישראל. ובעם ישראל יש כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה יהודים. איך אפשר לקחת את כולם ולעשות אחד עם שלם, עם אחד, עם האבת ישראל, שלא יקנאו אחד בשני, ולא ירדו לכל מיני עברות ח"ו, ולא ילכו לכיוון הגויים. איך אנחנו יכולים באמת לארגן את כולם, את כל עם ישראל כמו שיצאו ממצרים, לחבר את כולם לעם אחד? וזה מה שיצטרכו לעשות. אנחנו יודעים שיש בינינו יהודים מכל העולם, אשכנזים וספרדים, יש יהודים עם עור כהה, עם עור בהיר, שער בלונדיני, שער שחור, שער ג'נג'י, כל מיני גוונים. מדברים כל מיני שפות, ויש גם שונא בניהם, בין עדה לעדה. יש כאלה שלא רוצים להתחתן ביניהם, הרבה פעמים ובכלל, יש עדות שמסתכלים על העדה השנייה כפחות חשובה. זה לא בסדר.

ואיך אפשר לעשות מהמצב הזה – עם אחד? איך עושים – עם אחד? אני אגיד לכם איך. אך ורק דרך הצדיק, כשהצדיק ירצה, הוא יאסוף אותנו ביחד, שיתפללו ביחד, כל אחד בדרך שלו ובסוף – תהיה להם דרך אחת. אמנם קצת שונה מהדרך שהיו רגילים, אבל דרך אחת. הוא ילמד אותם אמת ולא שקר. הוא ילמד אותם לאהוב אחד את השני, להתחשב אחד בשני, לשמוע עם המאחד הטוב של כולם. שישמחו ללכת לתחנות של יהודים אחרים, ולבר מצוות ולכל השמחות של השני. והם יפרגנו אחד לשני. הם לא ישנאו יותר אחד את השני. הם יאהבו אחד את השני, כי לכולם יש דבר אחד משותף שהוא החשוב ביותר מכל הבריאה וזה הנשמה היהודית, וזה יאחד את כולם דרך הצדיק שהשם ישלח.

הצדיק הזה, יצטרך להיות מוכן לעבודה קשה מאוד, לדוגמה: האשכנזים ישאלו "מה? יש כל כך הרבה ספרדים איתנו? זה לא שייך ליהודים, לא שייך לנו. היהודי הזה הכביכול צדיק הדור, הוא לא שייך לנו". והספרדים יגידו: "מה? אנחנו עם אשכנזים? זה לא הולך בכלל. אנחנו רוצים את הרבנים שלנו ולהתפלל כמו שאנחנו יודעים להתפלל". אבל באיזה שלב, כולם ירימו ידיים ויגידו "טוב, אנחנו רוצים רק שני דברים – אהבת השם ואהבת עם ישראל" ברגע שיש את הבסיס הזה, אז כל יהודי יכול לעלות ולעלות ולעלות וזה מה שהצדיק יביא. אהבת השם ואהבת עם ישראל. וכל אחד יהיה מוכן לעזור לשני בשמחה, לתת לשני בשמחה, וככה אנחנו נצא מהעולם הזה, שהוא כיום מלא שקר, רצח וכו' . . .

היצה"ר שולט עכשיו בעולמנו. שולט כמעט לגמרי. רק מה, השם ישלח את הצדיק, שלא יתן שהמצב ימשיך והוא יעמוד על זה שהיהודי הוא שונה, הוא לא גוי. היהודי צריך להיות אך ורק עם הקב"ה. הוא צריך להיות אך ורק עם הצדיק. הוא צריך לדעת שסכף בא והולך וסכף לא מרוויחים. אלא השם נותן לנו מתנה. וכל מה שיש לנו בבנק זה מתנה מהשם. אם אנחנו צריכים כסף, גם לא צריכים ללכת ללנק, צריכים קודם לפנות אל הקב"ה ולבקש, ואנחנו נקבל. וזה בכל דבר שאנחנו צריכים. אם אין לנו ילדים ח"ו אנחנו צריכים ללכת לקב"ה ולבקש, וכשיתגלה הצדיק הוא ייריד אותנו, ודרך הצדיק ללכת ולבקש. והצדיק יגיד לנו מה אנחנו צריכים, או איזו עבודת השם צריכים לעשות, או איזה מצוות אנחנו לא עושים בסדר ומה לעשות שלנו בין אדם לחברו שמונע מאתנו לקבל את מה שאנחנו צריכים, מה שהבן אדם צריך. האדם לא צריך לעבוד שמונה עשרה שעות ביום כדי להרוויח את כספו, הוא פשוט ילך לצדיק, הוא יבדוק אותו ויגיד לו מה חסר. לא נצטרך יותר ללכת לרופא ולא לפסיכיאטר, ולא ללכת לאף אחד – רק אל אותו צדיק שיתגלה.

אתם שמתם לב שהרפואה היום מקבלת פרסומת מאוד לא טובה? הרבה אנשים פשוט מתים בלי סיבה. ולא רק זה, הם רוצים אנשים, מנתקים את החשמל ממכשיר ההנשמה עוד לפני שמתים ואז החולים לא יכולים לנשום והם מתים. אנחנו לא צריכים ללכת לרופאים, השם רוצה להראות לדור הזה, שרופאים הם כמעט פסולים, אם לא אז לגמרי. ולמה? כי אם אנחנו רוצים להיות בריאים, אז אם אנחנו נהיה ח"ו חולים נלך לצדיק. והוא יגיד לנו, על מה העבירות שלנו שגרמו לנו להיות חולים וכך, נעשה תיקון בדרך אחרת שהוא יגיד לנו.

ואם אין ברירה ונגזר על האדם שימות, אז הוא יעזור לנו שנגיע לעוה"ב בקלות יותר. אבל אנחנו לא נצטרך כבר את הרופאים. הם רק רוצים, ואלה שלא רוצים לב, הרוב הם טיפשים ובכלל לא מבינים מה שהם עושים. ופה ושם יש רופא שבאמת אולי מבין, אבל לא לשכות, הוא בשלטון של הקב"ה. מתחת לשלטון של השם ולא בשלטון של מה שהיה למד באוניברסיטה, או איפה שעשה סטאג'. וזה בכל דבר, זה בכל דבר ודבר.

וזה השלב הבא של החינוך היהודי. ומי שתופס ומבין את זה, הוא יהיה רגוע. ואפילו אם הוא הגיע למצב שהוא צריך להסתלק מהעולם הזה, אז שוב אני אומר, זה יהיה הרבה יותר בקלות. הוא ידע שהוא לא הולך לאפס, לאבדון. הוא לא חילוני שאין לו כלום אחרי שהוא הולך ונפטר מהעולם הזה. כי אם הוא היה שומר תורה ומצוות של עולם הבא, ואם הוא היה באמת נאמן לקב"ה יהיה לו ממש גן עדן, כך שאין לו מה לדאוג, ובסופו של דבר הוא יחזור לפה בבחיית המתים. אז מה יש לדאוג? ואם תגידו לא רוצים למות, רוצים להישאר פה. נכון, גם אני רוצה להישאר פה, כולם גם רוצים להישאר פה, אבל אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה. אנחנו צריכים לדעת גם, שהסוף עוד מעט מגיע. זה יקח קצת זמן, זה יהיה שלבים שלבים, כבר עברנו הרבה מאוד מהשלבים.

השלבים האחרונים עוד מעט יתחילו. הם יהיו גדולים ומפחידים ביותר. אבל עם ישראל – אין מה לפחד. אנחנו רק צריכים לפחד מהעבירות שלנו, ואפילו שזה לא כל כך (ברור) בדור הזה. מה שצריכים לפחד זה, אם אנחנו לא מאמינים בקב"ה ח"ו. ואנחנו לא מורידים את האגו שלנו לפני הצדיק כשיתגלה.

אני מבקש מעם ישראל אין לנו הרבה זמן. הרבה אנשים לא יחיו אחרי כל האסונות שעומדים להיות פה בעולם הזה בכדור הארץ. כמובו, לא לחשוב שטויות כמו השטות שיש עוד כוכבים ועוד יצורים שחיים ביקום ואפשר לטוס לשם ולהקים בית חדש ועולם חדש. שטויות. השם ברא את הכל, הוא ברא את הכל בשביל העולם הזה, בשביל כדור הארץ, ובשביל בני אדם שיחיו בטוב בכדור הארץ ויש לו צער על כך שבני האדם מירדדים ומגיעים למצב שהם רוצים שליטה על כל העולם ורוצים להרוג את רוב האנשים בעולם, וזה המצב כיום, ואנחנו עם ישראל צריכים לעזוב את הגשמיות ולחזור לאמת ולהיות רק עם השם. וכשאנחנו סוף סוף נבין מי זה הצדיק שהשם שלח לנו, אנחנו נצטרך להדבק אליו ולא לעזוב אותו לא משנה מה. אני מברך את כל עם ישראל, שנעבור את הזמנים

האלה בקלי קלות. ושנגיע לבית המקדש ושם נקריב קורבנות ונבין שאין עוד מלבדו.

שאלה: איך יקבלו את הצדיק? יש כל כך הרבה התנגדויות מכל הכיוונים?

תשובה: לא לשכות, שהצדיק – השם שומר עליו אישית. הם לא יכולים לעשות לו כלום. הוא דבוק להשם. לא משנה מה שינסו לפגוע בו זה לא ילך.

שאלה: בקשר לבחירות בארץ, האם ראשי המפלגות הם בצד הס"א, אפילו שהם אויבים אחד של השני?

תשובה: זה הכל משחק. גם באמריקה הדמוקרטית והרפובליקנים אחד נגד השני, אבל עובדים ביחד.

שאלה: האם זה משחק טוב כל כך עד שהאזרח הפשוט באמריקה לא מבין את זה וגם פה?

תשובה: האזרח הפשוט באמריקה, בדרך כלל מטומטם. האזרח הרגיל רק מעניין אותו כסף. מה הוא יכול לקנות ואיזו נסיעה הוא יכול לעשות מחוץ לארצות הברית. אין להם שכל, הכושים שם גם כן, יש כאלה שמאוד על רמה גבוהה, אז הם רוצים גשמיות כמו שהלבינים. ואלה שהם ברמה נמוכה הם אנאלפבתיים שמסתובבים סתם. ויש הרבה רצח בשכונות שלהם וכו'. על מי מוּבּוּר, האמריקאי הרגיל אוכל טונות של בשר, שותה הרבה קוקה קולה ואתה רוצה שיהיה לו שכל?

שאלה: הבחירות בארץ, נראה שאף פעם לא היו כאלו בחירות שהמעמדים הם בדרגה כל כך נמוכה. אין להם מה להציע. הכל זה רק כבוד וכסף. כל כך שקוף?

תשובה: הכל משחק. הכל משחק.

שאלה: יש אחד שמצליח, שהוא הולך לעשות ממשלה חילונית לגמרי. הכל יהיה מותר בשבת לעשות ח"ו. הוא מהמפלגה החדשה. הוא בעצמו אמר "אין דבר כזה לשמור שבת, בתחבורה, ונישואים אזרחיים יהיו פה?"

תשובה: מי שחושב כך, וזה כל הציונים שחושבים, שהם יתפנו את המדינה הזאת למדינה חילונית לגמרי, חילונים בלי חרדים ובלי בתי כנסת וכו'. אני פשוט מרחם עליהם. בעצם, אני לא מרחם עליהם, כי הם רשעים. והם שוכחים שכל הדורות, ברוגע שהגויים נתנו ליהודים להיות פרופסורים ורופאים כאלו שווה בשווה וזה גרם לכך, שהיהודים ירדו מהדרך, אז התחילה האנטישמיות הכי קשה, שבסופו של דבר ראינו, לצערי הרב השם ישמור, באיזו אכזריות הנאצים שחטו את היהודים. אז אני רק מזהיר כל ישראלי מודרני, שחושב שהוא יכול להיות כמו גוי, שיכול להישאר יהודי בזה שהוא שר את התקווה – זה לא ילך. או שהוא ערב רב ולא שייך לעם ישראל, או שהוא משהו דומה והוא לא יכול להיות איתנו. ויש כאלו שחושבים עכשיו, שהם מצאו את הדרך שלהם, ודרך השקר של החילונית, אבל הם יבינו לפני הסוף – שהם חיו בשקר. והם ינצלו גם, כי הם יהודים אמיתיים, שהלכו בדרך לא נכונה, אבל יבינו בסוף את האמת ויחזרו בתשובה.

שאלה: מה אתה אומר על כך, שבאמריקה יש 40 מעלות מינוס. לא היה כזה דבר?

תשובה: נכון. וזה עוד הוכחה שכדור הארץ כמו שהכרנו הולך ונעלם. זה לא הצורה שהייתה לכדור הארץ פעם. זה פשוט משתנה. כל העולם משתנה. ודרך אגב, כל המקומות ישתנו בצורה כזאת, שקשה יהיה להכיר אותם, קשה יהיה לעשות טיולים לשוויץ או לכל מיני מקומות יפים, כי אי אפשר יהיה לדעת מה יהיה מה האוויר, הכל יהיה בלתי צפוי. יכול להיות מאוד מאוד קר, יכול להיות מאוד מאוד חם, בלתי נסבל. יכול להיות שלא יהיה חשמל מזה, ואז לא יהיה חימום או לא יהיה קירור, או נצטרך לשבת בבית כל היום, כי זה יהיה בלתי אפשרי לצאת החוצה. ומה אם נצא החוצה ופתאום יהיו בולענים וניפול בתוך הבור, או כל הבניין יכול ליפול בתוך הבור?

שאלה: יש בולענים באזור של ים המלח ובעבר, היה בולען שהרס את כביש עין גדי לגמרי ולא מדברים על זה. כל מה שעושה פחד שבסוף גירום שיתקרבו להשם אז מכסים את זה, מסתירים את זה?

תשובה: נכון. כל היום בלה בלה בלה, פוליטיקה. מי במפלגה הזאת, מי במפלגה זאת. אחר כך, מנסים למשוך אותם בלשון שיגידו דברים אחד נגד השני. כמה אפשר לשמוע את זה. אפשר להשתגע.

שאלה: הבחירות היום, זה הולך לפי הפרסומת, הם קובעים את הבחירות, יש להם סיסמה יפה, פרסום צבועני יפה שתופס את הבוחר הפשוט וכך, מנצחים. הכל ריק מתוכן אמיתי.

תשובה: הכל שקר. הכל שקר. הם כבר יודעים מראש אילו מפלגות יעלו יחד ומה שיהיה (אני לא).

שאלה: יש מתח גדול בין סין לארצות הברית. עכשיו

הפסיקו את הסכם האטום בין רוסיה לארצות הברית. עכשיו כל אחד מכין פצצות, טילים ומכוון אותם נגד המדינה השנייה?

תשובה: טוב. זו ההתחלה של המלחמה, אבל עוד מעט תהיה המלחמה. זה יקח מעט זמן וכל ההכנות יקחו יותר זמן. זה לוקח מעט זמן לפוצץ ח"ו עיר שלמה של עשרה מליון אנשים.

שאלה: רוצים להרוס איזה בית כנסת בבני ברק. איך זה יכול להיות?

תשובה: ברגע שחרדים נהיים חלק של המדינה, היהדות שלהם היא בסימן שאלה. כל אלה שיושבים בכנסת, אז היהדות שלהם בסימן שאלה. זה לא שהם עושים משא ומתן עם גויים, הם עושים משא ומתן עם יהודים, זה הרבה יותר גרוע. אז אני רוצה לומר לכם, שבעתיד הקרוב ביותר תתחילו לראות עוד יהודים באים לארץ. הם יחיו בפחד להיות בארצות שלהם, אני לא מדבר על ארצות ערב, אני מדבר על אירופה. האנטישמיות תתפוצץ מהגודל והאכזריות שזה יהיה.

שאלה: ואמריקה?
תשובה: באמריקה יש גם הרבה אנטישמיות.

שאלה: והם יתחילו להגיע?

תשובה: הם יתחילו להגיע, אבל הרבה הרבה יותר לאט. שאלה: באנגליה עכשיו אומרים, שרוצים להפירד מהאיחוד האירופאי המשותף וזה יגרום למהומות שם. תשובה: זה יגרום למהומות, כי תהיה בעיה כספית קשה. אם הם יפירדו מהאיחוד האירופאי.

שאלה: מה ההגיון בזה, שהם נפרדים מהאיחוד אם זה יגרום להם לבעיות?

תשובה: זה באמת שאלה טובה. האנגלים פעם שלטו על כל העולם. זה מעצבן אותם שהם צריכים להיות חלק של האירו.

שאלה: כבוד וגאווה?

תשובה: ממש. הם פעם שלטו על כל העולם ועכשיו, הם צריכים להיות מסכנים, אבל יחד עם זה, יש להם איזה טמטום, שבאמת קשה להבין איך שהם באמת שלטו על כל העולם. אבל אנחנו יודעים שהקב"ה הכל יכול והוא עשה את זה בכוונה. אני אסיים בזה, שאני אברך את כולכם ואת כל עם ישראל. שנתגעגע להיות אחד עם השם ונבין באיזה שלב, שהדרך הכי קלה להתקרב אל השם היא כשנתקרב לצדיק שיתגלה.

תברחו מהשקר ותתחברו אל האמת

בנימין גולדין, ר' אדר א' תשע"ט (11/2/2019)

אני מאוד מרגיש לחוץ, אני מאוד מרגיש משהו באוויר, לא נקי, לא מסודר, אני מרגיש שהעולם שלנו, אני יודע שהעולם שלנו לא יכול להמשיך ככה יותר מאשר כמה חודשים, אפשר שעד השנה היהודית החדשה. אני מרגיש, שרוב האוכלוסיה של העולם, האמת, הכל כך ברורה פשוט לא מעניינת אותם. או אולי הם מפחדים לתת לעצמם לעכל ולהפנים את מה שעומד להיות, אפילו שזה כל כך ברור כבר. כי כך הרבה דוגמאות אני יכול להביא לכם למצב הגרוע ביותר שיכול להיות בעתיד. גם מבחינת האפשרות למלחמת עולם שלישית, וגם לגבי המצב של כדור הארץ עכשיו. וגם כל מיני אסונות טבע וכל מיני דברים מדהימים שקורים בעולם, כמו העובדה שהקוטב הצפוני הוקטב הדומי נמסים, אלפי דגים מתים כל יום, וכן, ערימות דגים מתים של כל מיני סוגים על חופים בכל העולם. חיות מתות בלי סיבה, מזג אוויר משונה ביותר וגם קטלני. והבולענים שפשוט יכולים להיפתח בפתאומיות ולבלוע בית של קומות, או סתם אנשים שהולכים ברחוב. זה יכול להיפתח גם בכביש ולבלוע מכוניות שלא נדע, או אפילו גם מדרכה כשיוצאים מחנות ופתאום נעלמים. כן. ממש כן. בני אדם נעלמים בתוך האדמה.

יש בלי סוף דברים מוזרים שאף פעם לא היו, אבל בני האדם לא רוצים לדעת מזה. פה בארץ ישראל, גם כן יש בולענים, בעיקר ליד ים המלח, הרבה חורים בתוך האדמה. וידוע, שכביש עין גדי נהרס בעבר ע"י בולען, אבל אנחנו לא רוצים לדעת. זה לא מעניין.

מה שמעניין פה, זה הבחירות – יום ולילה. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, למי איכפת, למי איכפת, ואם לא ביבי אז כל האחרים שרוצים לתפוס את המקום שלו. מדברים יום וליילה, קשקושים וקשקושים ועוד קשקושים. את מי זה מעניין? רק את הטיפשים ביותר ואולי, את אלה שמעמידים לכל מיני תפקידים בממשלה. אבל את האדם הרגיל זה לא מעניין בכלל.

ואנחנו כולנו יודעים, בלי לדעת בדיוק, אבל מרגישים שהולך להיות פה אסון ענק. אבל כולם רוצים להמשיך עם

הגשמיות. מצד שני, אין כל כך הרבה כסף, כי הבנקים לא נותנים את הכסף, הם נותנים לך מספרים, כרטיסי אשראי. כיום, שמים גבול למוזמנים שאפשר להשתמש ולמה? כי הרשעים כבר גנבו את הכל, לא נשאר כמעט כלום אז נותנים לכם מספרים.

אבל אי אפשר להמשיך עם זה, זה הולך ליפול. כי הרשעים גנבו את רוב הכסף בעולם. אז מה כולם יעשו עכשיו? הכל עומד להתמוטט. עכשיו, אנחנו אמרנו את הדברים האלה המון פעמים ואף אחד לא אז, אף אחד לא רוצה להשתנות, סליחה, יש. זה לא מדויק. יש אנשים שחוזרים בתשובה ומשתדלים לחיות באמת חיים של תורה ומצוות ומעשים טובים, משתדלים לחיות בצורה פשוטה ולא עם כל הפאר, ולא עם כל הגשמיות, שמשלמים בכרטיס אשראי ואין בכלל כסיו עם מה לשלם את מה שהתחייבנו. אבל יום אחד יגיע, ולא בעתיד הרחוק – שהכל ישתנה. השם יתן את העולם. זאת אומרת, שהכל ישתנה. וכתוב בנבואה, ששני שלישי של העולם יחרב. מתי זה יהיה? מתי בדיוק? אני לא יודע. אבל זה יתחיל בעתיד הקרוב ביותר, זה חייב להיות.

אבל עם ישראל, אני לא מדבר לגויים, כי זה לא התחום שלי. אני מדבר רק לאחים ולאחיות שלי היהודים. האם אתם רוצים להעלים מהעולם הזה? אם לא, אז תבינו, שיהודי אמיתי חייב לשבת וללמוד, לחיות חיים כמו שכתוב בתורה בדיוק. ולקשור קשר עם הקב"ה, זה הכל מה שמעניין אותנו, זה הכל שצריך להיות מעניין אותנו. ברגע שאנחנו נתחיל לחיות ככה, אז הסכנה לא תהיה עלינו. אנחנו לא נהיה בסכנה בשום פנים ואופן. אבל חייבים! חייבים להשתדל לחיות כמו שהתורה מכתובה לנו. וזה חיים בפשטות, פשטות, לא עם כל הגשמיות שאנחנו לא צריכים. כל השוקולדות והחטיפים וכו' וכו'... שרק עושים את הילדים שלנו חולים, שלא נדע.

בתי החולים מלאים עם אנשים חולים מהאוכל, ברור שזה מהשמים, אבל זה מתבטא ככה. כי בן אדם נותן לעצמו להשתולל בלי מעצורים, אז הוא יסבול מזה, כי זה היה הבחירה שלו. ועכשיו, כל המכשירים של הבידור וכל הבידור. בכלל, זה רק לבזבז זמן. אנחנו כאן בעוה"ב, באנו לתקופה מסוימת ואם אנחנו מבזבזים את הזמן שניתן לנו, אז לא נשאר לנו כלום. ואנחנו רק רוצים הצגות וסרטים. אומנם הם הכשרים, ודאי, אבל ההכשרים האלה לא שווים כלום. נותנים הכשר למשהו שאסור לגמרי. מי צריך הצגות, כשיש כזה בידור בחיים. כל החיים זה בידור.

אם לא לומדים תורה. אז כל החיים זה סיפור בלהות, אם לא הולכים לפי התורה. ואנחנו, עם ישראל, בסכנה גדולה, כי הרבה מהכשר, שזה נחשב הכשר טוב, אבל זה לא הגויים. אומנם עם הכשרים טובים מאוד, טובים מאוד, אבל הם לא טובים. בעניין כשרות האוכל, אני לא יודע כמה טרף אנחנו אוכלים, אבל אני חושש מאוד שזה הרבה מאוד. איך אפשר להשתלט על כל הכמויות של האוכל שצריך לאכול ולארוז ולהכניס כל מיני סוגים של מרכיבים בזה, כמו חומר משמר, איך אפשר להשתלט על זה. זו תעשייה ענקית, אי אפשר להשתלט על זה.

פעם, היה אפשר להשתלט על הכשרות. עכשיו אי אפשר. אז לצערי הרב, אני חושש מאוד שהרבה מאיתנו אוכלים טרף. נכון שאנחנו חושבים שזה לא טרף, שזה כשר, הרי כתוב הכשר, שזה נחשב הכשר טוב, אבל זה לא אומר שזה טוב כבר. פעם כן, עכשיו לא. יותר מדאי כסף מסתובב בעניין הכשרות. זה נהיה עסק ענק. אפילו בארצות הברית גויים רוצים בשר כשר, כי זה נחשב יותר בריא, מצחיק? מצחיק שזה לא כל כך כשר, זה מה שצחיק. נושא הכשרות נהיה גדול, שאי אפשר להשתלט על זה. נכון, יש בתי כשרים שהם קטנים אז אולי שם, אם בעלי הבית הם כשרים ויראי שמים, אולי אפשר לסמוך על זה.

בנוסף לכל זה, יש גם כאלה שמגדלים את הבהמות והעופות. מגדלים אותם ממש בצער, בעלי חיים. ויש שאלה, אם אפשר לאכול את זה. יש כל מיני מצבים היום, שלא יודעים איך להסתדר עם זה, כי זה הכל מבוסס על שקר, על כסף, על חשבונות. וזה שפעם ההכשרים האלה היו טובים, זה לא אומר שעכשיו הם טובים. זה מדאי הרבה ביזנס, מדאי הרבה כסף מתגלגל. וזה בכל דבר. בכל דבר. עם ישראל, עד שאתם לא בוכים ומבקשים את משיח צדקנו, לא בשביל לברוח מצרות כמו מהוצאה לפועל – אלא באמת!!! כי אנחנו רואים, שהעולם שלנו ירד כל כך, עד שאי אפשר, כמעט אי אפשר עם כל הרצון הטוב, לגדל ילדים שיהיו הדור הבא של יהודים חרדים, קרובים להשם.

לכן, לפני שאנחנו מבקשים את המשיח, או מתחילים להגיד "נו, מתי הוא יבוא כבר? מתי הוא יבוא כבר?" אני מבקש מכם – תשנו את החיים שלכם. תחזרו לתורה והמצוות כמו שצריך, אז תהיה לכם הזכות לדעת, שמשמח כבר פה. אבל כיוון שאתם רואים את העולם בעיניים מקולקלות ולא נקיות, אז אין לכם זכות לראות אותו.

יהודים תבחרו – תשובה מרצון או תשובה ביסורים קשים!

בנימין גולדין, ר' אדר א' תשע"ט (12/2/2019)

מנחם מאוד עצוב, מאוד עצבני, מאוד כועס. הוא לא יודע מה לעשות כדי למחוק את המתח שיש לו. הוא לא יודע בשביל מה הוא צריך את המתח הזה. אבל הוא יודע למה המתח הזה. הוא יודע שהעולם בסכנה גדולה. הוא יודע שדברים גדולים, מפחידים וקטלניים כבר קורים. הוא רואה סימנים שמראים, שממה שהוא פוחד - אכן עומד להיות. אבל הוא יודע דבר אחד. הוא יודע שעם ישראל חייב לחזור בתשובה. בלי ספק. פשוט חייב!! הוא יודע שמי שיזלזל בזה, אפילו אם הוא חרדי וחושב שהוא בסדר, הוא משחק עם אש והוא בסכנה גדולה. אף אחד מאיתנו לא יודע בטוח איזו נשמה יש לו. אפשר לשער שאולי כן, אנחנו יהודים אמיתיים עם נשמה טהורה, אבל זה לא מספיק להיות נשמות טהורות. אנחנו צריכים בעצמנו להשתדל להוריד את כל הכתמים המכוערים שנדבקו לנשמה הזאת מכל העבירות שלנו.

אם עושים תשובה, זה מנקה את הכתמים. אם לא עושים תשובה, אוי לאדם הזה, אם יהודי חושב שהוא יכול לחכות עד הרגע האחרון ורק אז – לנקות את עצמו, ובינתיים, ליהנות מכל הגשמיות – הוא טועה מאוד. אם הוא עובר את הגבול, לא יעזור לו כלום. וגם יהיה בזה סימן, שהנשמה שלו לא של יהודי, כי מי שיש לו נשמה יהודית ידע שזהו, הוא חייב לחזור בתשובה. באיזה שלב, השם יקח אותו וינענע אותו בצרה כזאת, שלא תהיה שום שאלה, אם לחזור בתשובה. הוא יבין, כי יש לו נשמה יהודית, אבל את הצער אנחנו כבר מרגישים.

בכל מקום אנשים חולים, שלא נדע. סובלים לא רק מהמחלה, סובלים גם כביכול מהתרופות שכאילו צריכות להרוג את המחלה. איך שלא יהיה – סובלים. ואם אנשים חולים וח"ו צריכים ללכת לבית חולים, זה פחד גדול מאוד. ויותר ויותר אנשים, לא מסתכלים על בתי חולים כמקום של ריפוי אלא מסתכלים על זה כמקום של שקר, של סבל, של רשעות. וזה בכל מקום ממלכתי בכל העולם.

מה ששייך לכל ממשלה זה מאיים על הבן אדם. מאיים על יהודים יותר, כי יהודים הם האויבים של כל הגויים. לפחות לפי הראש של הגויים. אז אם הוא גר בחוץ לארץ, אז במיוחד הוא בסכנה. חוץ מכל האסונות טבע, זה משהו משונה ביותר שקורה. חוץ מזה, כל הדברים שקורים לכדור הארץ בהשפעה של הכוכב ניבירו או השביט, שמראה לנו שבעתיד הקרוב משהו נורא יהיה בכל העולם. והעולם כבר סובל מאסונות טבע שלא היו מאז המבול. אוי לנו. אוי לנו.

ואנחנו רק צריכים לחזור בתשובה. עם ישראל הוא קטן. פיצץ. הרבה יותר קטן ממה שאתם חושבים והעם הזה חייב לחזור בתשובה. ואם לא, כולנו נסבול אפילו שבסוף, היהודים ינצלו, אבל נסבול, ונסבול ונסבול ח"ו. אפשר לעצור את כל זה והעבור את כל זה בשלום ולא לסבול, כי אנחנו נשמות יהודיות. אבל אם אנחנו לא מתכופפים ורואים שאנחנו צריכים לעשות תשובה ואנחנו לא שמים לב לזה, אז יהיה סבל גדול. אבל נחזור בתשובה כולם עד היהודי האחרון.

מה אני יכול לומר, מה אפשר עוד להגיד? אין מה להגיד יותר. כל יהודי אמיתי יודע, שהוא צריך לחזור בתשובה. יש יהודים שלא רוצים לדעת בכלל שזה עוד מעט סוף העולם וממשיכים את החיים כאילו כלום, כאילו שלא קורה כלום. אוי לנו. אוי לנו. מה יהיה? הקב"ה מה יהיה? אבל ברוך השם, יש איזו קרן אור שתמשוך בעתיד הקרוב הרבה אנשים אל האמת והקרן אור הזאת – זה סימן שהגאולה התחילה וזה זה אורו של משיח.

אוי אוי אוי, עם ישראל, אנחנו בברוך, לא רק אנחנו בברוך, כל העולם בברוך. בלגאן בארה"ב, אירופה, אפריקה, ד.אמריקה, איפה אין בלגאן? רק אמרתי כמה מקומות. יש גם בפיקסאון, בהודו וכו' וכו'... מה יהיה? לא היה מצב כזה מאז המבול. באמת, אפילו במלחמת העולם השנייה לא היה כזה דבר. מה שקורה זה בכל פינה בעולם, מלחמת העולם השנייה כמעט הגיעה לכל פינה בעולם, אבל לא כמו עכשיו - עכשיו הכל מתמוטט, אם זה בפנים בתוך המדינות, שממשלה אחרי ממשלה נופלת, אבל לא רק נופלת, אלא נופלת עם הרבה אלימות ורצח.

בנוסף, יש הרבה אסונות טבע, כל ארץ בכל העולם בסכנה בגלל כל השינויים שיש בטבע. מקומות כמו אנגליה, עוד מעט יהיו מתחת לפני המים. וכן, מקומות כמו ניו יורק, פלורידה. וכל המדינות בארצות הברית בין ניו יורק לפלורידה בסכנה גדולה מאוד להיות מתחת לפני המים. קליפורניה, אורגון, וושינגטון - גם יהיו מתחת לפני המים. נהר המסיספי יתרחב במקומות מסוימים עד 100 מייל (160 ק"מ) אף פעם לא היה. וזה יחתוך את ארה"ב לשניים. אחרי שהשם יציף להם את כל החופים משני הצדדים ומה ישאר להם? אוי לנו.

אבל אנשים לא מפחדים. אנשים ממשכים עם השטיות, ממשכים עם החופשים. כן, שמעתי עכשיו, ספיירתם, שקבוצות של חסידים נוסעות ליוון ולכל מיני מקומות בעולם בשביל לחגוג את חג הפסח. ללכת ליוון בפסח? לעזוב את ארץ ישראל בשביל לחגוג בפסח ביוון? זה לא מספיק. רבנים נוסעים למקומות כמו שוויץ, איטליה, האלפים - גם בשביל לחגוג את חג הפסח. איפה אנחנו? אנחנו יהודים? לא כן, כן מהר שכתנו את מלחמת העולם השנייה? רק לפני 70 שנה, שיש מליון יהודים נרצחו שם באירופה בצורה איומה. ואלו שניצלו, נשארו כמו פגרים על שתי הרגליים. איפה אנחנו? האם אנחנו לא מבינים שכל העולם הזה ארעי?

לקחת כמה אנשים, לתכנן ולהכשיר בתי מלון בעולם ולהביא אוכל מיוחד למלונות מחוץ לארץ בשביל פסח? אתם לא מבינים את הקדושה של ארץ ישראל? אתם לא מבינים מה אתם עושים לנשמות שלכם ושל כל הילדים שלכם? זה רק לבכות. בטח אתם חושבים שהחיים ימישכו ככה. ימישכו עם כל הביולוגיים שלכם, הטיסות שלכם, הגשמיים שלכם? זה ימשך? חכו ותראו שהרשעים הם אלה שיוציאו את השמל מהשקע ואז לא יהיה לכולם, ואז יהיה חושך ושום דבר לא יזוז. לא תוכלו לקבל בנזין בשביל הרכב, היום הכל הולך על חשמל. בכל העולם, אנשים ימותו מרעב כי לא יהיה חשמל. אתם לא מבינים? איפה אתם? אתם לא מבינים בשביל מה אתם לעולם הזה? האם יש לכם עודף של כסף? אם כן, אז תתנו לאברכים שאין להם מה לאכול בפסח. אבל לנסוע לחוץ לארץ? איזה שטיות. ותגידו לי שזה יותר טוב מאשר פה. וגם אם זה יותר טוב או יותר נוח, אבל רוחנית אתם תשלמו, ואוי ואבוי איך תשלמו.

אני לא מבין אתכם, איך אתם יכולים להתפלל במקום שרצחו יהודים, במקום כמו יוון שזה סמל של הפילוסופיה, סמל השוויון בין כל העמים, שהיום רוצה לחסל כל זיכרון של יהדות ואמונה בקב"ה. אוי אוי אוי, עם ישראל. השם נתן לכם להתאושש ממלחמת העולם השנייה. לא היתה לו בריחה. הוא היה מוכרח לעשות את מה שעשה. הוא הציל את רוב האנשים, את רוב הנשמות, כי רוב היהודים שנכנסו לתאי המוות עקבו "שמע ישראל", והבינו שחיו לא בסדר, שחיו נגד הקב"ה, לא שמרו שבת. רוב היהודים (ואמרנו זאת הרבה פעמים). באירופה לפני מלחמת העולם השנייה ב - 1938, היו מחללי שבת. אז מה השם יכל לעשות? לא רצו לשמוע, רצו גם את הגשמיים, אז השם הביא את הנאצים ימח"ש, את הרשעים הגדולים האלו. אבל למעשה, לא כל הגוים כמעט, רוצים לרצוח אותנו, יש כמה טובים שלא, אבל הרוב הגדול, כשהם מריחים את הריח של הדם של היהודים הם משתגעים. הם רק רוצים לרצוח אותם. זה לא רק הערבים, גם האנגלים, גם הצרפתים, הפולנים, בוודאי הרוסים, הם מנאצים בנו, שונאים אותנו.

אין דבר בכל העולם כמו התורה שלנו. ולא רק זה, כל הנצרות מבוססת על סיפורים של אלף לילה ולילה. וזה לא אמיתי, זה שטחי. וזה ברור שזה לא אמיתי. זה שקרי! הרבה הועתק מהתורה שלנו והרבה המציאו מעבודה זרה

וכו... אין מה להשוות (לתורה שלנו) בכל העולם, ואין שום דבר שיכול להגיע אפילו קרוב, לעומק ולהבנה העמוקה של התורה שלנו. אין דת בעולם, שכל כך הרבה צדיקים, גאונים, כתבו כל מיני ספרים על התורה. אין כזה דבר. ספרות מלאה של ספרים, ענקיים ועמוקים, עם רעיונות שהגויים לא יכולים להבין בכלל, אבל העם שלנו, כשסוף סוף יכול להתיישב בארץ ישראל אבל כנראה שזה לא מספיק טוב. רוצים לנסוע ליוון בפסח. האם זה מובן? לי זה לא מובן!! או שיאבדו את השכל שלהם או את האידישקייט שלהם. וזה לא רק הם. יש כאלו שנוסעים באונייה ליל הסדר באונייה. הם לא חילוניים. כאשר החילוניים עושים את זה, אני מבין, הם לא יודעים. אבל החרדים - כשהם עושים את זה - את זה אני לא מבין. אני כן מבין שהם ערב רב. בלי שום רגש לקב"ה בלי שום קשר עם הקב"ה ועם התורה שלנו, וזה לא משנה אם הם מתפללים 3 פעמים ביום. יכול להיות מאוד שהם ערב רב. בלי שום רגש, בלי שום רגש לעם ישראל, לארץ ישראל, לשום דבר.

נעבור לנושא אחר. עכשיו יש לנו בארץ ישראל בעיית גיוס. גיוס הבנים. יש כאלה שלא מבינים למה אי אפשר ללכת לצבא. ויש יהודים חרדים שמעודדים לקחת את החרדים ולהכניס אותם לצבא. אבל לא את הבנים שלהם - להם יש פרוטקציה. הם לא הולכים לצבא. רק כמה ספרדים מסכנים, כמה בחורים אשכנזים מסכנים, אבל מושכים אותם לצבא, ולמה הם כן צריכים ללכת לצבא? האם זה שהם עובדים ולא לומדים כל כך אבל מתחננים ושומרים שבת? אז לכן, הם צריכים ללכת לגהינום? אני לא מבין!! או שאנחנו נחלמים על כל נשמה ונשמה ואי שומרים ידעים ואומרים ברוך - אלה שבבית הכנסת שלנו, הילדים שלהם וכל החסידות שלהם או של בית הכנסת שלהם לא הולכים לצבא. אבל כל אחד אחר שילך לצבא, כי הם לא כל כך יודעים לפי דעתם, את הסכנות הרוחניות בצבא, אז מה, שיתקלקלו. הם יתקלקלו גם ככה.

אבל זה לא נכון. הם נשמות יהודיות. אוי לכם, אם אתם חושבים שאתם שולטים על האידישקייט אני לא מקנא בכך. לא במה שהעתידי שלכם יהיה. בעניין גיוס הבנות, גם שמעתי שהיה מפגש היום של מנהלות של בתי יעקב, אני מבין מבני ברק, את מי לקחת לצבא. אני לא יודע אם ידברו על זה בתקשורת. קבוצות של בנות מושכים אותן לצבא והבתי יעקב משתפים איתם פעולה בשביל כסף. הם הורסים לנו את הבית היהודי, כי אנחנו נותנים להם, כאילו הם אנשים חשובים.

צבא ההגנה לישראל, אתם חושבים שאתם יכולים לנצח את הערבים או את האמריקאים או הרוסים? אני אסביר לכם משהו: צב"ל לא צבא יהודי בשום פנים ואופן. זה צבא גוי. אני לא יודע אם אמרו את זה בכוונה בשביל להשוויץ, אבל אמרו בחדשות ברשת ב', שהיו למעלה מ אלף הפלות לחיילות בשנה שעברה ועכשיו זה ירד ל - 800 כי נתנו להם דרכים למנוע את ההריונות. האם לצבא כזה שולחים את הילדים? טינופת!! גוי!

לפחות אם אתם רוצים להיות כמו סדום ועמורה, אז תקחו את הילדים שלכם לשם, אבל תעזבו את הילדים שלנו. הצבא הזה הוא צבא גוי, לא צבא יהודי. אין את השמירה של צבא יהודי שומר תורה ומצוות שעושה את רצון השם. הצבא הזה הוא נגד התורה ובכוונה מושכים את הבנים והבנות שלנו וזה משהו שהשם לא יסבול עוד הרבה זמן. לא צב"ל לא יכול לנצח. זה נגד השם. אז נגד השם. אתם מבינים? נגד השם. גם לנסוע ליוון בפסח זה נגד השם.

אני רוצה שתבינו, אנחנו עומדים לפני מלחמת העולם השלישית, ההרס יהיה מעל ומעבר ממה שאפשר לתאר. מי שרוצה להיות ולהגיע לבית המקדש השלישי, חייב לחזור למקור שלנו, ולא משנה איזו עבירה הוא עשה. בשלבים האלה של ההיסטוריה השם סולח. אבל צריכים לעשות תשובה בלב שלם. ולגמרי. ואם זה לא תהיה תשובה מספיקה, אז אנחנו נצטרך להרגיש חזק את נוכחות הכוכב ניבירו או השבטי, איך שאתם רוצים לקרוא לו. הוא כן יבוא!! אל תצחקו עלי. עוד מעט לא תצחקו בכלל. אתם לא יודעים מה קורה בעולם? זה לא סתם שהקוטב הצפוני נמס ואתם תמצאו כל מיני סיבות הגיוניות לתופעה הזאת שהן לא אמיתיות, אבל אתם לא יכולים לעצור את זה. שמעתי שאנגליה וארה"ב ועוד כל מיני ארצות יהיו מתחת לפני המים וזה לא יהיה בעוד הרבה זמן, כי הקוטב נמס במהירות הזזה וזה לא יהיה מצחיק. רק תחשבו על מנהטן שצפה על פני המים, גם ככה אתם יכולים לתאר מה שיהיה. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לאלו שהולכים נגד השם ושהם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהנאצים לא הצליחו כי זה לא יהיה. זה לא יהיה.

עם ישראל חי!! לא ימות. חי. לנצח. אבל לא יהיה קל. אנחנו חייבים לעשות תשובה ואם לא נעשה תשובה אין לנו עתיד. כל יהודי אמיתי השם יציל אותו. יהיו כאלו שיתנגדו לחזור בתשובה. אז השם יתן להם כמה מכות ואז הם יתעוררו ויחזרו בתשובה. אני מבקש מכם אחים ואחיות שלי, יהודים בכל העולם, תפתחו את העיניים, תראו מה שקורה מסביב. אתם נוסעים לכל מיני מקומות בעולם, לא שמתם לב כמה תיירים מתו במקומות כאלו בכל מיני תאונות משונות, לא כדאי לכם. תחזרו לקב"ה. זה מה שכדאי לכם ועשיתם את זה עכשיו! כי אין זמן. אין זמן. שאלה: האם אנגליה תהיה מתחת למים בגלל הקוטב שנמס או בגלל הכוכב?

תשובה: גם זה וגם זה. אנחנו לא יודעים זמנים אבל זה קרוב ואם הקוטב כבר נמס לגמרי אז בקרוב מאוד, אחרי כן, אנגליה תהיה מתחת לפני המים. כשאתם תשמעו שהמלכה אליזבת ובני משפחתה עוזבים לדנוור קולורדו, זה סימן שהכל עומד להתחיל. וכבר יש צאר פרוסום שהמלכה מתכננת לעבור לדנוור קולורדו. המלכה שונאת יהודים והמשפחה שלה באנגליה בזמן מלחמת העולם השנייה היו נאצים.

שאלה: יש באנגליה בגייסהייד קהילה קדושה שלומדת תורה ומקיימת מצוות. למה השם יעניש אותם במים? האם כדי שהם יעזבו את המקום ויחזרו לארץ ישראל? תשובה: היהודים האנגלים קיבלו את האופי של הגוים, שהם חצי ישנים. כל הזמן הם קצת ישנים, ולא תופסים את מה שהולך להיות, כי יש להם שם חיים קלים, הם לא דווקא עשירים, אבל יש גם עשירים ביניהם. ואברך שם, לא צריך לדאוג, כי הוא מקבל קצבאות ילדים גבוהות מאוד ואין לו כמעט דאגות היומיות. והם צריכים קצת כסף, אם האישה עובדת קצת וזה הפך את היהודי האמיתי שם לקצת עצלן ויש לו זמן ויש לו תמיד אוכל על השולחן. וזה לא טוב כי אדם צריך להשקיע במה שהוא עושה ולכן, יש בעיה שם להיזו אותו. ואני חושש שהמים יגיעו עד אצבעות הרגליים שלכם עד שתתחילו לזוז.

שאלה: היהודים באנגליה צדיקים, לומדים תורה ויש שם קהילה קדושה, למה השם מעניש אותם?

תשובה: הקב"ה רוצה להיזו אותם שילכו משם ויש בקהילה הזאת בעיה של מחלוקת ולשון הרע. השכינה נמצאת בארץ ישראל ולא באנגליה ולא באמריקה ולא בשום מקום. רק בארץ ישראל. הם מסתכלים על ארץ ישראל ואומרים לעצמם שהיצוינים הרשעים שולטים פה ועושים בלגאן וגורמים לעם ישראל לחלל שבת, אז היהודים באנגליה אומרים "אההה לנו באנגליה יש הכל פה. למה ללכת לארץ ישראל". הם נשארים שם רק בגלל שנוח להם להישאר שם. היהודי, בכל הדורות, כשהיו בגלות, היו צריכים לשבת על המזודות ולחיות מוכנים לעלות לארץ ישראל. נכון. היצינים הם רשעים וחלקם הם ערב רב וחלקם הם סתם גוים, אבל השם נתן לנו סימנים ברורים שהגיע הזמן לעזוב את הגולה. ואם אתם לא מבינים או כי זה לא מתאים לכם להגיע לפה, אז אוי לכם, אני לא מקנא בכך. ואם יש לכם בעיה של כסף ויש אנשים בכל מיני ארצות באמריקה ודרום אמריקה, שמפחדים להגיע לפה ולהתיישב, כי צריכים אוכל וקורת גג - אז תדעו מי שמגיע עם אמונה שלמה, אז אפילו שאין לו כסף, השם ידאג לו. ומי שמגיע לארץ ישראל צריך לדעת שסובלים בהתחלה, כי צריכים להוכיח, שבאמת רוצים להיות פה. אבל בסופו של דבר, צריכים לדעת שאת כל אלה שיבואו, השם יציל יחד עם הילדים שלהם ויחד עם הכל.

שאלה: האם מה שאמרתם שהשכינה עוזבת את חוץ לארץ ובאה לארץ ישראל - אז לכן, אחוזי האנטישמיות עולים במאות אחוזים בכל העולם?

תשובה: זה לא שהשכינה עוזבת - היא עזבה כבר מזמן!! ואמרנו כבר שהסימן הוא שהאנטישמיות תהיה מעל ומעבר וזה כמעט כמו שהיה לפני מלחמת העולם השנייה. רק בעזרת השם שזה לא יעבור את זה.

שאלה: בכל מה שקורה עם נתניהו, והמפלגה החדשה של גנץ - אנחנו לא יודעים מה היא אבל כתוב: אמור לי מי חבריך ונאמר לך מי אתה, זה שהוא מצטרף לליפיד שהוא רשע גדול, אז יודעים מה הכיוון שלהם? הרי הכיוון שלהם ממש הרס השם יממור.

תשובה: הכל נכון. כל המדינה הזאת הולכת להתמוטט וכל העסק עם ביבי זה רק הצגה וברגע שיגיע הכוכב או הטילים, כל אלה בכנסת, ירוצו לבונקר הגדול שיש להם כרטיס כניסה אליו והכניסה לבונקר היא ליד הכנסת, וגם יש כניסה אל הבונקר ליד התחנה המרכזית בירושלים, איפה שיש מבנה מזכוכית בחוץ. זה בונקר ענק עם הטכנולוגיה הבני חדרה ורק אלו ששייכים למאפיה העולמית יכולים להיכנס לשם. באמריקה יש 180 בונקרים ענקיים מהסוג הזה, ובדנוור קולורדו, שם זה הבונקר החשוב ביותר שיש כניסה אליו רק לעשירים הגדולים ביותר ויש שם בתי קולנוע ומסעדות ולוקסוס צריני. ויש שם

אפשרות לגדל שם ירקות. זה עושה לי רע רק לחשוב על זה.

שאלה : האם יש חרדים שיש להם כרטיס כניסה לבנוקרים האלה ?

תשובה : כן, אבל הם כביכול חרדים ולא חרדים ממש.

שאלה : מה יהיה עם אלו שיהיו בבנוקרים וסומכים על כך שארץ ישראל הוא המקום הכי בטוח?

תשובה : אני לא יודע מה יקרה איתם, אבל כנראה שזה יהיה הסוף שלהם, אבל יהיו כאלו שיברחו. זה כתוב בנבואות שהרבה יברחו מהארץ וימותו בחו"ל עם הגויים.

שאלה : הפגישה בין טראמפ לשליט צ'קוריה והפגישה עם פוטין וביבי נתניהו בדיוק במקביל באותו זמן בדלתיים סגורות, האם הם תכננו את מלחמת העולם השלישית?

תשובה : ממש שני זוגות מהשמים ובטח ישבו ושתי קצת וייסקי אבל דבר אחד ברור – זה כאילו נכשל וכועסים אחד על השני והכל הכל הצגות!!! הרב נחמיה זצ"ל אמר, שהמלחמה תתחיל מצפון קוריהא. אנחנו יודעים שזה גם צריך להתחיל בארץ ישראל. אז לא משנה איפה, זה יפגע קשה בכל העולם.

שאלה : האם יהיו בחירות השנה?

תשובה : אני חושב שלא. אני לא חושב שנתניהו יעזוב את המקום שלו. פשוט יגידו שהוא חף מפשע, שהוא פשוט צדיק. לחזור בתשובה? הוא לא יחזור למרות שכל הרשעים יודעים שהקב"ה שולט על העולם.

שאלה : האם הסדר עולמי חדש ישולט פה בגלוי?

תשובה : הוא כבר שולט פה. הקרן לישראל החדשה זה חלק מהסדר עולמי חדש והם שולטים פה.

שאלה : האם פורים זה זמן מסוגל שאפשר להביא את המשיח ברחמים?

תשובה : מה זה רחמים? ברור שכל יהודי שהוא חוזר בתשובה יהיו לו רחמים. בעולם – אין הרבה סיכוי שהגויים יחזרו בתשובה, אבל מעט כן. אז אם הגויים יקבלו את העונש שמוגיע להם מכל השנים ומכל הדורות שהם הרגו יהודים בצורה אכזרית ביותר – אז לא יהיו רחמים.

שאלה : שמענו שהקנאה והקפדנות מעכבים מאוד את הגאולה.

תשובה : בוודאי. מי שיש לו את הבעיות האלו, לא יכול להיות קרוב לקב"ה. צריך צדיק לעבוד דרכו, כי רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה.

שאלה : אז למה לא מתארגנת קבוצה של צדיקים שידברו אל העם ויסבירו להם את מה שעומד להיות בקרוב?

תשובה : אם יתארגנו כמה צדיקים, אז כמה אחרים יגידו שזה לא נכון ואנחנו לא בסכנה ושהכל בסדר ואין מה לדאוג. רק כשיופיע הצדיק הכל יהיה ברור.

שאלה : הרב דוב קוק שליט"א דיבר לפני יותר משנה ופרסמו את דבריו בסרטון ביוטיוב, על כך שהכוכב מתקרב והיו לסרטון הזה המון צפיות אך עדיין נראה שלא לקחו את דבריו ברצינות.

תשובה : הרשעים מסתירים את הכל, למרות שדרך היוטיוב אפשר לראות את האמת, מי שמחפש את האמת ימצא את האמת.

שאלה : לגבי פורים, האם יש עניין לעשות כנס גדול כדי לעורר את העם. האם זה יעזור?

תשובה : לא יעזור כלום. עד שלא יהיה פה "זבאנג" רציני, רק אז העולם ירצו לדעת. יש יהודים שהם כבר בכיוון הנכון, אבל הם מעטים, אבל ברוך השם יש.

שאלה : האם צריך ללכת לבחור או בכלל לא להצביע?

תשובה : יש רבנים ששולחים להצביע. אני אומר – בשביל מי? החילונים, הם כולם רשעים שם. אין משהו שהוא לא רשע שם. הם לא יהודים כמו שצריך. אפילו החרדים שיש שם הם רק רוצים לקבל דברים בשביל הקבוצה שלהם ולא אכפת להם מיהודים אחרים וזה לא לשם שמים.

שאלה : יש סיכוי שהשמאל יעלה?

תשובה : אני לא יודע מי יעלה ומי לא. הם כולם אותו הדבר והכל מתוכנן כבר והם יודעים שהם יצטרכו לרדת לבנוקרים, ויצטרכו לחכות עד שהמלחמה תיגמר ועד שהכוכב יעבור.

שאלה : אמרו השבוע בשם הרב עוזי משולם זצ"ל שמה שכתוב "שיעמיד עליהם מלך קשה כהמן" – מה שחשבו כולם שזה משהו מאומות העולם, אז הוא אמר שזה יהיה משהו מהערב רב מתוכנו.

תשובה : הכי גרוע זה הערב רב מתוכנו. הגויים – השם יחסל אותם, אבל הערב רב, עד שהשם יחסל אותם, בינתיים הם מבלבלים את היהודים האמיתיים ומובילים אותם לעבירות קשות כמו חטא העגל. ממש נורא.

שאלה : האם משיח בן יוסף נמצא בסכנת חיים וצריך להתפלל עליו הרבה כדי שיינצל?

תשובה : אין שלא יהיה, על הצדיקים צריך כל הזמן להתפלל, כל הצדיקים בסכנה בגלל העבירות שלנו. הם בסכנה כי הם צריכים לעזוב את העולם הזה בגלל העבירות

שלנו או שהשם לוקח אותם כדי שלא יסבלו את העונש שהעולם עומד לקבל וכדי שהם, הצדיקים, יהיו במקום בטוח. בגן עדן באותו זמן. ושוב אני מזכיר לכם שיהודי אמיתי לא מת, הוא לא נעלם, הוא פשוט עובר למקום אחר ומשנה צורה, אבל הוא לא מת.

שאלה : לגבי שבעת הרועים, האם בשמים יודעים כבר מי הם שבעת הרועים שבדור?

תשובה : הכל ידוע בשמים אבל אני לא יודע מי הם.

שאלה : שמענו מכמה צדיקים, שאחרי פורים יתחיל בלגאן ולקראת הקיץ תתחיל מלחמה.

תשובה : זה יכול מאוד להיות, כי אנחנו קרובים ורואים את זה בכל מקום. אין לנו עוד הרבה זמן, רק תראו את כל הבעיות עם הכספים, הכל יורד כלכלית. הרבה אנשים התחילו להרגיש את זה יותר ויותר והכלכלה תיפול בכל העולם. זאת הנבואה והיא מתקיימת וזאת התכנית של הרשעים (שיוכלו) לעשות בלגאן בעולם ואח"כ להרוג עם הטילים כמה שאפשר ולהשאיר את השאר עם הכוכב, שרק הם יפגעו ממנו. אבל תהיה להם הפתעה גדולה מאוד.

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו! השתדלו לעדכן את קרוביכם בחו"ל על הסכנות הצפויות, והחשיבות לעלות ארצה בהקדם.

ליזכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם טל. 0527-111-333 * לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח. פרטים בפרסומים * ניתן לשמוע מסרים בטל: 0799-177-555, 077-263-8885