

כל כך אהובים עליו, כמו משה רבינו שעמד איתן עם עם ישראל והיה הסנגור שלהם לפני כסא הכבוד, אפילו שהם חטאו מאוד נגד הקדוש ברוך הוא.

אליעזר בן עטיא אוהב את עם ישראל. הוא בוכה על כל יהודי שסוטה מהדרך האמיתית, והוא נאמן לגמרי להכל יכול. ובשמים הוא אוהב יותר מכולם, יותר מכל הנשמות, כי הוא הגיע לעולם הזה לפני בערך 81 שנה, ועם כל הקשיים עם עם ישראל להביא אותם לאמת הוא לא עוזב אותם, כמו שהכל יכול לא יעזוב אותנו. הוא הסנגור שלנו, אליעזר בן עטיא, אפילו שיש לו חולשה קצת מייאוש הוא יביא אותנו לנצח בעז"ה.

סוף סוף מלך המשיח פה

מנחם - פרשת קדושים תהיו, תשע"ט ט

ברוך ה' ה' שלח לנו סוף סוף את הגואל, כן-גואל עם ה' הידיעה. ולכן אנחנו הפגועי מח, האוטיסטים או מה שאתם רוצים לקרוא לנו, לא צריכים לכתוב יותר.

אנחנו בעשרים ושש שנים האחרונות, כותבים מאמרים כל הזמן, כדי לחזק את עם ישראל ולהראות איפה השקר נמצא ואיפה האמת נמצאת. אבל עכשיו אין צורך ביכולת שלנו. אנחנו חייבים לעזוב את העבודה הזאת כי מלך המשיח הוא פה. והוא יענה לכולם על כל השאלות והוא יכוון את עם ישראל לגאולה השלמה, ואנחנו נצא לפנסיה.

אבל אנחנו גם נתפלל ונבקש מהקב"ה שאפילו אנחנו האוטיסטים נוכל להיות עם כל עם ישראל כשהגאולה השלמה תגיע ושנוכל בשמחה ענקית להגיע לבית המקדש עם מלך המשיח, נקריב קורבנות וכו'. עם ישראל לא לדאוג, משיח יכוון אתכם בדרך הטובה והוא השליח להציל כל יהודי ויהודי.

אבל כל יהודי חייב לחזור בתשובה, וכל אלה שהם באמת ערב רב או משהו דומה, הם לא יגיעו לגאולה השלמה. אבל אליעזר בן עטיא הוא יביא אותנו בעולם הזה לעולם מעל, לבית המקדש השלישי.

המלך המשיח

דניאל, ט"ו ניסן תשע"ט

אבא, אבא, כל-כך שמחתי לקרוא את המסרים של בנימין ומנחם. אבל אבא, זו רק ההתחלה של המלחמה. כתוב שלא כולם יקבלו משיח – אפילו שהוא המשיח האמיתי עם כל

בן דוד עבדך יבוא ויגאלנו

בנימין גולדין, כ"ד ניסן תשע"ט (29/4/2019)

אין מה לדאוג. בן דוד ימשיך, הוא יחיה והוא בסופו של דבר יביא אותנו לבית המקדש.

אבל זה לא יהיה קל. בן דוד היה בטוח שאפשר להילחם נגד הס"א יותר בקלות. אבל בן דוד הוא לא ירים ידיים ויגיד זהו, הוא לא יכול, כי הוא אוהב כל כך את עם ישראל, הוא לא יעזוב אותנו כל כך בקלות. יש רגעים של יאוש, אבל בסופו של דבר הקב"ה בחר אותו להביא את הגאולה השלמה בשלמות.

המצב הוא קשה מאוד, המצב הוא יותר מקשה מאוד. הסט"א ימ"ש משתולל ובטוח שהוא שולט ח"ו. אבל אפילו אם ישארו רק עשרה יהודים אמיתיים להילחם נגד השקר, ה' יהרוס איתם את כל הרשעים, הוא יבנה את העוה"ב עם המעטים שישארו נאמנים. הוא יהרוס ויעלים וימחוק את מי שמעדיף שקר על אמת. הנאמנים לא צריכים לפחד. אלה שרוצים שקר הם כולם יעלמו, ה' ברא את העולם בשביל עם ישראל. בשביל לקחת את עם ישראל ולהעלות את העם לגובה רוחני שאני לא יכול לתאר. אני רק יכול לומר שמי שיגיע לזה, יגיע לנצח כל כך טוב, ואין לי מילים בכלל לתאר את זה.

לא להתייאש ולהיות עם הצדיק. ה' אוהב את הצדיק והצדיק אוהב את עם ישראל לא פחות ממה רבינו. הצדיק לא ירים ידיים ולא יעזוב אותנו. הוא בוכה על כל יהודי ויהודי ועל כל יהודיה ויהודיה והדמעות האלה יש להן השפעה מאוד גדולה בשמים, הצדיק לא יעזוב אותנו. "שובו בנים" זה נצחי. אפילו שבינינו יש גם לא מאמינים באמת, חייב להיות עוד בירור. מי כן נאמן ומי לא נאמן. העולם עכשיו נכנס לחושך עוד יותר גדול ומפחיד. הנאמנים תמיד יראו את האור. מי שבאמת נאמן להקב"ה יחזיק כביכול בצדיק חזק, כי יודעים שזה מה שיביא אותו באמת לנצח נצחים. מעטים ישארו אבל הם יהיו הנבחרים השלמים שעליהם הקב"ה יבנה את העתיד.

הנאמנים צריכים לדעת שישארו מעטים, אבל אלה שישארו שיבחרו ילכו עם הצדיק. העתיד כל כך טוב וכל כך שווה את כל הסבל שנעבור כדי להגיע לזה, אין בכלל מילים לתאר את זה. אני רוצה לברך את כל היהודים האמיתיים שנאמנים לקב"ה ולנציג שלו הנאמן בן דוד שלא להתייאש, כי העתיד של הבריאה תלוי באהבת ה' שיש לכם. אהבת ה' ונאמנות מוחלטת לגמרי לבורא עולם הכל יכול ולנציג שלו אליעזר בן עטיא, משיח בן דוד

הוא בשום פנים ואופן לא יעזוב את עם ישראל. עם ישראל

התכונות הכתובות בספרים על המשיח, וגם אפילו איך הוא יראה ומה שהוא יעשה, יחבוש את עצמו כל הזמן, יוריד את התחבושות וישים את התחבושות.

עכשיו הרב ברלנד – הוא בדיוק התיאור, אבל יותר מזה אבא, כמו שאמרתי תהיה מלחמה בין יהודים ליהודים אם הוא משיח או חס ושלום לא. אני יודע שהוא משיח, אני יודע ברור שהוא משיח, אבל המלחמה תהיה. המלחמה נגדו לא התחילה היום, הרדיו והטלוויזיה לא מפסיקים לפרסם לכלוך וסיפורים לא טובים על הרב ברלנד, וזה הכל שקר, שקר.

הוא אדם טהור, האדם הכי טהור בדור הזה, הכי טהור. הוא אדם שמטייל בשמים ויש עדויות מהרבה אנשים שהיה להם מות-קליני וחזרו לספר שהיה בבית-דין של מעלה יהודי אחד שהיה הסניגור שלהם וזה היה הרב ברלנד. יש הרבה סיפורים, יש ספרים מלאים סיפורים על הניסים שהוא עשה – דברים ברורים ביותר עם מספרי הטלפון של כל אחד שעבר את זה.

לא לשכוח – משה רבינו שהוא סמל של צדיק ענק – לא רק בגובה אלא באהבה שלו לקב"ה, הנאמנות שלו לקב"ה והאהבה שלו לעם-ישראל. והרב אליעזר בן עטיא בא משורש נשמתו של משה רבינו. הרב אליעזר בן עטיא דומה למשה רבינו בכל.

ועל משה רבינו אמרו לשון הרע הכי מגעילה שיכול להיות, עד כדי כך שהוא היה צריך לקחת את האוהל שלו ולצאת מחוץ למחנה שלא יחשבו עליו שהוא מסתכל על אשת איש.

זה בטבע של בני-אדם לדבר לשון הרע מתוך קנאה, רוב היהודים צדיקים ולא עושים את זה, אך ישנם אנשים עם קנאה – ואין להם שום בעיה להגיד על צדיק שהוא מנוול חס ושלום.

לפני שבני-ישראל יצאו ממצרים – 80% לא היו מוכנים לצאת ורצו להישאר עם התרבות של מצרים, עם דרך-החיים של המצרים שלא הייתה דרך-חיים של צדיקים ולא הסכימו ללכת עם הצדיק שה' שלח, לא הסכימו לצאת מהמקום שהם אהבו כל-כך, אפילו שהקב"ה שלח אותו, וזה היה ברור שהוא היה הגואל. הם לא רצו לצאת אז ה' הוציא אותם מהחיים.

עם-ישראל, העולם הזה יעבור עכשיו שינויים ענקיים, אני לא אגיד בדיוק מה, דברנו כבר הרבה על זה, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים וכדי להיות מוכנים – אנחנו צריכים להידיבק לצדיק. כל זמן שאנחנו עם הצדיק בה' הידיעה – אין לנו בעיה. אנחנו צריכים ללכת בדרך שלו, בדרך של הקב"ה.

הרב ברלנד דבוק לקב"ה ולתורה והוא תלמיד חכם ענק – התלמיד הכי חכם בארץ-ישראל, ואם הוא התלמיד הכי חכם בארץ-ישראל – אז הוא הכי חכם בעולם. זה שהרבה אנשים

ראו אותו בבית-דין של מעלה ועוד חיו אחר-כך לספר על זה – כולם יודעים כבר ואסור לשמוע לסיפורים המגעילים שמספרים עליו.

לא לסיפורים שהחילונים מספרים עליו – שוודאי וברור שזה עקום ולא נכון, וגם לא לסיפורים שכביכול החרדים מספרים, כי יש להם סיבות שהם לא יכולים לסבול אדם כ"כ טהור.

כל אלה שחושבים שהם באמת שייכים לרב וקוראים לעצמם אנשי "שובו בנים" – צריכים להיות נאמנים, כי יש ביניהם אנשים שלא מאמינים כל-כך, ועלולים בסוף ללכת נגד ועליהם אני פשוט בוכה.

עם-ישראל, הרב אליעזר בן עטיא – אוהב כל יהודי ויהודי ולא משנה לו מאיזה עדה הוא בא או מה היה הרקע שלו – העיקר שהיהודי משתדל להתקרב לקב"ה שהוא הכל יכול. מי שעושה תשובה – הרב ברלנד אוהב אותו, באמת אוהב אותו, והוא אוהב אפילו את האויבים שלו והוא אפילו נותן להם מתנות.

הוא יהודי גבוה בגובה שלו, אבל לא רק בגובה שלו – הוא ענק בקרבה שלו לקב"ה, בעבודת השם שלו ובאהבת עם-ישראל שלו.

הוא עובד לעזור לכל יהודי ויהודי. אי אפשר למצוא אצלו אפילו דבר הכי קטן שבו הוא הולך חס-ושלום נגד הדין.

עם-ישראל, אתם תראו – רק תהיו פתוחים לזה, פתוחים למה שתראו ותרגישו, תראו בסופו של דבר שהוא באמת משיח בן דוד. הוא בא כי עכשיו, בעתיד הקרוב נתחיל לראות הרבה יותר ברור את כל מה שכתבו חז"ל על הזמנים האלה, גם לפני וגם אחרי הגאולה השלימה.

אני כל-כך שמח אבא, כל-כך שמח, הכל היה נראה שהרשעים שוב משתלטים על היהודים ועל החרדים, אבל ה' שלח לנו כוכב – לא ניבירו, לא השביט עדיין, אבל את הרב ברלנד שיעזור לכל עם-ישראל לצאת ממצרים, והנוכחות שלו מראה לנו ברור - שאנחנו מאד מאד קרובים לגאולה השלימה, ומי שרוצה להגיע לגאולה השלימה – חייב להיכנס מתחת לכנפיים כביכול של הרב ברלנד ולהמשיך ולהעמיק יותר ויותר בתפילות, במעשים טובים, באהבת ה' ובאהבת עם-ישראל.

**אפשר לשמוע מסרים חדשים בקו
"מסרים מעולם האמת"
077-263-8885**