

פיקוח נפש!!!

לכבוד הרבנים הגאונים ראשי קהילות ראשי ישיבות, משגיחים, דרשנים, יושבי על מדין שליט"א העומדים בפרץ בארצות הברית של אמריקה, שלומכם ירבה לנצח!

הנה כבר ידוע לכם על המצב המסוכן ההולך ומחמיר מיום ליום בארה"ב, ובפרט ליהודים, מכל הבחינות והצדדים. הן ברוחני הן בגשמי. **ברוחני** – כבר ידוע ההשפעה הרבה והקלוקלת של הגוים על כל האורח חיים היהודי והחיצוניות והפנימיות, רחמנא ליצלן! ורבים חללים הפילה, ה"י.

ובגשמי- ידוע מה שאמרו הנביאים הקדשים ע"ה שאדום תחרב, ומסורת יש שהכוונה על המדינות הנוצריות (והיינו אמריקה ואירופה וכו') וידוע שיש איום גדול מצד מדינת "קוריאה" המאיימת במלחמה גרעינית (והטלת פצצות אטום). ובנוסף לכל אלו - שלטון האימים של הממשלה המתחילה כעת את ה"סדר העולמי החדש" (New world order) הפועל בכל העולם בכמה מישרים. הן מבחינת הכלכלה הקורסת טוטאלית, והיינו שמאיים להוריד ולהפיל את כל הבנקים לאפס ולקחת את כל הכסף של בני האדם מכל העולם, ולקחת את כל החשמל, והן מבחינת מה שפועלים ביד חזקה ובזרוע נטויה להשמיד להרוג ולאבד (והכל בהסתר גדול) הרבה מאוכלוסיית העולם ובמיוחד אנו היהודים. וכבר הכינו מחנות ריכוז והשמדה גדולים. (עם תאי גזים וכו') וכאשר ראו עיני ברורות. (בקיצור - שואת אירופה נוסח אמריקה ועוד הרבה יותר גדול) ועוד מעט לא ידוע אם תאפשר יציאה בדרך הטבע/ מארצות הברית. וכל אלו נודע לי מאנשים מהימנים יודעי דבר שחקרו רבות את העניין הזה ועלה בידם כל הנ"ל ולא איומי סרק והבל הנני נותן לפניכם היום כי אם קושט דברי אמת.

לפני כחצי שנה היתה סופת הוריקן גדולה (סאדני) שהפסיקה את כל החשמל והשמידה רבות מהרכוש. והיתה זו אזהרה גדולה ליהודי ארה"ב, לעזוב את השקר ולהחלץ חושים לעלות ארצה בטרם יקרה אסון. (וכידוע מחז"ל שכל מה שאירע בעולם הוא רמז לישראל)

אזהרה זו לא הייתה קשה מאד (וכמעט ולא היו הרוגים) למרות שיהודים עברו סבל רב מאד.

אך עדיין בהשוואה לאזהרות אחרות משמים זה יחסית קל. נזק רב אמנם נעשה, אך לא כל יהודי בנתיב של הסערה הגדולה הזאת הרגיש את הנזק. לא כל יהודי היה ללא חשמל, ואכן רבים עברו את זה בלי להניד עפעף. ה' נתן ליהודים אפשרות בחירה לפקוח את עיניהם, או לסגור אותם בחוזקה. אני מקווה ומתפלל שיהודים באמריקה יפתחו את עיניהם ויראו שהם קבלו מסר משמים, מסר שעדיין עלול להתפרש שלא כהלכה. זה יכול להתפרש שאנחנו כל כך טובים שהקב"ה הציל אותנו מהרבה יותר גרוע, או שזה יכול להתפרש שהסוף מתקרב, וה' מזהיר אותנו על ידי השמדת חלק גדול מעגל הזהב שיש לנו, בלי לפגוע קשות בחיי יהודים.

ה' מזהיר אותנו שבפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר גרוע אם לא נתחזר אליו ונבנה מחדש את היהדות המעוותת הזו של האידישקייט של אמריקה.

חוששני שהסיבה לכך שאינכם ובינים זאת בגלל אכילת נבלות וטרפות

היות וכל ארצות הברית בסכנה גדולה, מי שיכול – יברח משם לעלות לארץ ישראל ששם הוא המקום הבטוח ביותר בעולם כרגע ומשם הקב"ה ילחם נגדם כידוע.

ומי שלא יכול לברוח ורוצה להציל את נפשו יברח לתיבת נח ויתחיל להתקרב אל השי"ת ולקבוע בכל יום ללמוד

שעה ביום (ושידיה ברציפות) את הזוהר הקדוש, אל תחכו שהרבנים יגידו לכם ללמוד!!! אתם לא מאמינים, תחכו עוד קצת ותמחקו מן העולם רח"ל זה כבר סוף העולם (הזה כפי שאנחנו מכירים אותו)

כמו שהחפץ חיים אמר שמלחמה השניה היא תהיה צחוק

נגד המלחמה השלישית נו אתה עוד מחכה??????

עם ישראל, רק ה' שולט בנו, ולכן יש לך בעיה, ואתה צריך לבחור. אנחנו מגיעים לזמן שבו עם ישראל שוב (כמו ביציאת מצרים) יצטרך לבחור - או להיות מוכנים לשלם את המחיר הגדול ביותר עבור יהדותם. ואני באמת מקווה שאף יהודי לא יבחר למות על קידוש ה', אבל זה בהחלט אפשרי, ה' ירחם. אבל בטוח שאנחנו צריכים לבחור לחיות על קידוש ה', עם ישראל, אתה לא מבין שאתה "על הכוונת"? אתה לא מבין שאף אחד לא אוהב את היהודים? אולי היהודים הלא חרדים אשר נמשכו והשתלבו בממשלות בכל רחבי העולם לא יפגעו מהמצב, אבל הם לא ישרדו בגלל שה' לא ייתן להם.

הבוגדים האלה (אשר בשלטון) הם לבטח ערב-רב או עמלק או סתם גויים רגילים. אבל עם-ישראל, כאשר הם ינסו לגרום לך לעזוב את דרך ה', אתה צריך להגיד: לא! ולבטוח בה' כי הוא יציל אותנו, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל.

יהיה קשה מאוד להישאר בארצות הברית. ולעלות לארץ ישראל גם יהיה קשה, אבל אתה לא תוכל לחיות כיהודי בכל מקום בעולם, למעט אולי כאן, בארץ ישראל.

יותר ויותר יהודים מתקרבים יותר ויותר אל הקב"ה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה.

מהאגו
הצניח
שלפני
יזמין

המצב קריטי! מי שקורא בספרי היסטוריה או שסיפרו לו אבותיו - יודע שהשואה הנוראה לא התחילה בת אחת. לקח לזה כמה שנים.. אבל כשזה התחיל כבר לא היתה אפשרות. לצאת מאירופה בדרך המלך...

בהתחלה קמו מחנות ריכוז בלי קשר ליהודים.... ואח"כ....., רבינו בעל הסולם זיע"א חזה בקודש 20 קודם לכן, ובוודאי אמרו לו "לא קורה כלום, ולא יקרה כלום, אל תדמיין דמיונות וכד"א אנחנו מתריעים ומתריעים אבל הסוף יגיע. (כי אדום תחרב, כפשוטו ממש!) זה לא אומר עוד יומיים יכול להיות עוד חודש. אבל יגיע. הסופה שהייתה באמריקה אמורה היתה להזהיר אותם, ולא שומעים! לכן תפקידנו להתריע אותם ולהציל כמה שניתן.

ועל כן לאור כל אלה הנני כותב מכתב להרבנים שליט"א לאמר שיקראו בקול גדול לכל ישראל ללמוד יומי של הזוה"ק ויכתבו "קול קורא". ואם לא תאבו שמוע אלי, אודיעכם דעת אמת.

דעו שרבותינו הקדושים אמרו (הזוה"ק, האר"י ז"ל הגר"א ז"ל ועוד רבים) **שבדור האחרון רבים מישראל יהיו נשמות ערב רב, אפילו רבנים ראשי ישיבות ומנהיגי הדור.** וסימנים מובהקים מסרו לנו חז"ל עליהם שכל מטרתם להשתרר על הציבור ולא אכפת להם ממצבם של ישראל. והזוה"ק כותב בפירוש (תיקונים תיקון ל') **שכל אלה שאינם עוסקים בזוהר הם גורמים חורבן ואבדון ומוות בעולם!**

ועתה אין ביניהם לבין **שונאי ישראל** (הדוברים מזה שנים למחוק אותנו כליל) – כלום **כי גזרו אומר במוצא שפתותיהם על הכחדתם מן הארץ של זרע ישראל!**

ונמצא שהם מחלל שם שמים בפרהסיא שאין מתכפר רק ביום המיתה!

אנא חוסו על חיי אחינו בית ישראל שבגולה (6,000,000 יהודים שבארה"ב) וצוו אותם לאמר: **"מהרו ועלו לארץ אבותיכם, פן תפגע אתכם הרעה, ובנוסף – הקדישו 5 דקות לפחות ללמוד קבוע של זוהר הקדוש, ותנצלו מכל פגע" (כאשר הורה מרן החפץ חיים זיע"א לתלמידיו)**

אני הקטן מתחנן אליכם בדמעות שלי: אל תמיטו על תלמידים וקהילותיכם והנשמעים לקולכם – שואה. זכרו – מוות וחיים נתונים בידכם, ובחרתם בחיים!

יש כששה מיליון יהודים באמריקה. האיום הגדול הוא על יהודי ארה"ב בעיקר. אנחנו נמצאים כבר בגאולה בעיתה (כידוע מכמה מקורות) הסיסמא היא כבר לא "למהר ולהחיש את הגאולה" כי היא כבר באה ממש בקרוב, השאלה היא אם זה "ברחמים" ולכן יש לומר "להביא את הגאולה ברחמים" לגבי האיום על 6,000,000 יהודים בארצות הברית- (איום פצצת האטום- וכו') הספירה לאחור כבר החלה, אל תאמרו לא הזהירו אותנו!

זה לא שאלה אם הגאולה תהיה בצירוף כצרוף הכסף, זה וודאי יהיה, השאלה היא מי יחיה?

תשובה: מי שעוזב את השקר וההבל ומתקרב אך ורק להשי"ת ובוטח בו בבטחון גמור מי שאוחז בעץ החיים שהוא הזוהר הקדוש! (זהר נשא קנד)