

לכבוד האדמו"רים והרבנים, שרשרת האסונות – עד מתי? כולנו מאמינים בני מאמינים שהכל גזירה משמיים! והשאלה היא, "מה ה' שואל מעמך"?

איך אתם יכולים לישון בלילה? איך אתם לא מפקחים מאחריות בזאת, לחרוץ את גורלם של אלפי יהודים? הרי אם הם ישארו עם פאות בגללכם, איבדתם אותם בעולם הזה ובעולם הבא.

כן! מילים קשות, האמת היא קשה, אבל חותמו של הקב"ה אמת, וצריכים לומר את האמת, כי אם אנחנו לא נגיד את האמת אז מי יגיד את האמת. אם לא תגידו את האמת לא יהיה שווה לכם כלום מהעולם הזה, לא כבוד ולא כסף לא זהב ולא מעמד, אם לא תתקנו מיד את המעוות.

תצאו כבר היום בקול קורא חזק ותקיף לכל החסידות שלכם להוריד ולשרוף את הפאות.

תדברו במסירות נפש, לכבוד הקדוש ברוך הוא, וגם במחיר שלא ישאר לכם אפילו חסיד אחד!!! ובוזה תקראו רב'ה אמיתי, צדיק אמת ועובד השם.

הדבר מופקד בידכם והקדוש ברוך הוא צופה בכם, חוקר כליות ולב, לראות מה יהיה בסופכם, ואבותיכם עומדים בשמים עבורכם בתפילה שלא תיכשלו.

כתוב במגילת אסתר: "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלחה יעמוד ליהודים ממקום אחר, וההמשך כל אחד יודע... ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות".

המשפט הזה נכון בכל דור ודור לכל מנהיגי עם ישראל, שהם האדמו"רים ורבנים חשובים, שיכולים להשפיע ולהציל את עם ישראל.

לא לחינם הקדוש ברוך הוא הכתיר אתכם בתור רב'ה ואדמו"רים ונתן לכם כוחות מהשמים. וכעת, חובה עליכם למלאות את תפקידכם.

זה ברור שתשפיעו על אלפי חסידים, ובכל מקרה את נפשכם הצלתם, ואת רצון אביכם שבשמים עשיתם.

ואם לא תפעלו לבער פריצות הפאה ועבודה זרה בפיאות מעם ישראל, ולהשקיט את מידת הדין, ימשיכו האסונות לנחות עלינו, ה"ו, ואתם לוקחים אחריות על עם ישראל, כמו שאמר הצה"ק רבי שמחה בונים מאוטוועק ז"ע – חמישים שנה לפני השואה, שאם ילכו עם פאה יבוא גוי וישמיד את היהודים רח"ל.

כל עם ישראל בתפילה שתקבלו את ההחלטה הנכונה. אין הרבה זמן, וכל רגע קובע. השם יתברך ירחם על עמו ישראל וינאל אותנו ברחמים.

בְּשֵׁכֶר נְשִׂים צְדָקָנִיּוֹת שְׁהִיּוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאָלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמְצָרִים. וּבְשֵׁכֶר נְשִׂים צְדָקָנִיּוֹת שְׁהִיּוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזָּת מִצָּרִים. וּבִזְכוּתוֹן נֹכַח בְּקִרְבֵּי לְגֹאֲלָהּ הַשְּׁלִימָה בְּב"א.

על הטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך: מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, ולא מיחא, נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו, (שבת נד:). – המונע מלמחות, כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין בישראל, כאילו הוא עשאים, (ילקוט שופטים סח) ומונע בניית ירושלים (שבת קי"ט).

הערה: ישנם רב'ה'ס ואדמו"רים צדיקים שלא מודעים לכל חומרת הפאה שהיא עבודה זרה, מסיבה שהנבאים ואנשים מסביבם מונעים מהם לקבל חומר הסברה, והם מחליטים מה שהרב'ה יקרא ומה לא. את עוונם הם ישאו, מכיון שמנעו טוב והצלה מישראל, שהרב'ה היה יכול להשפיע על אלפי חסידים, לבער עבודה זרה – הפאה – מישראל, והם מנעו זאת ממנו.

ארגון "הכוננו לביאת המשיח" – "ועד להצלת עם ישראל".

[להפצת הפלקט הזה נא להתקשר 0921-852-054].

חובה עלינו, החרדים על דבר ה', לעשות חשבון נפש נוקב ולחקור למה השם עשה לנו ככה? אנחנו רואים שהגזירות הולכות ומתעצמות. הקורונה וכל ההשלכות, אסון מירון, הטילים, והאסון בבית הכנסת סטולין-קרלין, בירושלים. האם זה יפסיק שם? לא. בכאב לב לא, זה לא יפסיק. אלא שואה תרדוף שואה ח"ו עד שנתעורר לאמת ונבין מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות תעניות, אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, הרי זו דרך אכזריות, וגורמים להידבק במעשיהם הרעים ותוסף הצרה צרות אחרות [ח"ו] וכמו שהזהירו הצה"ק מאוטוועק, "החפץ חיים", והרב שך זצ"ל.

קראנו בתורה בתיקון ליל שבועות "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי... "אנכי ה' אלוקיך... לא יהיה לך אלוהים אחרים... לא תעשה לך פסל... אל קנא פוקד עון אבות על בנים ועל שלישים ועל רבעים..."

והנה, הכל מתקיים לנגד עינינו. בגלל הפאה הנכרית שהיא באה מתקרובת עבודה זרה, שיש למאות אלפים בעם ישראל, כמו שמובא במכתב מהרב י. אפרתי בתשע"ט, וזה לשונו: "בציווי מרן רבינו הגר"ה קניבסקי שליט"א – הנני שב לכתוב הוראת מרן רבינו הגר"ה שלישיב זצוק"ל – השיער המיזבא מבתי עבודה זרה במדינת הודו הינו שיער של תקרובת עבודה זרה ומשם הוא נפוץ במקומות הרבה".

ילדים צדיקים ותמימים של עם ישראל, משלמים את המחיר הכבד בגלל עון הוריהם.

אצל מאות אלפי חסידים וליטאים – מסתובבות נשותיהם עם פאות נכריות של עבודה זרה שכל פאה יש לה 150 אלף שערות של שתי וערב [עבודה זרה] והכל בדוק ומוכח, שכל שיער הפאות מגיע מהודו מתקרובת עבודה זרה של ההודים, לפסל שלהם, וכל זה בשתיקת הרב'ה, שזה כמו הסכמה, וללא מחאה. אלפי בתים של חסידים, שמדקדקים במצוות קלה כבחמורה, "כורעים ומשתחוים לבעל" בגלל שנשותיהם חובשות פאה נכרית – מתקרובת עבודה זרה. מיליוני מלאכי חבלה נבראו מהם. כל התורה והמצוות שלהם הולכות לסטרא אחרא כמו שאמר הרב שך זצ"ל.

ומי אשם בכל זה? הרב'ה הצדיק. האדמו"ר החשוב הזה, שמברך ונותן עצות לכולם, עושה טישים ואומר תורה, ולא מדבר מילה אחת נגד הפריצות והעבודה זרה שבפאה.

איך יכול להיות שהאדמו"ר רואה שהאדמה בוערת מתחתינו, ואסון רודף אסון בגלל הפריצות החרדית שמשתוללת, עם הפאה הנכרית, ועדיין לא אוסר את הפאה הנכרית?

חסידים יקרים, תדעו לכם שזאת הייתה התראה עם הפרנצ'ים-טריבונות בחסידות קרלין. מהיום והלאה, שאף אחד לא יעמוד יותר על הפרנצ'ים-טריבונות, כל עוד שנשותיכם מסתובבות עם פאות, וילדים שאימותיהם מסתובבות עם פאות – זה סכנת נפשות. נערים העידו שתחילת ההתדרדרות שלהם הייתה ממראה הפאות והלבוש של הנשים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוהרה חמורה, לקום ולעשות מעשה. ואם לא נשמע – תגיע, רח"ל, אוהרה יותר חמורה.

אדמו"רים! כדאי שתדברו כבר על איסור הפאה. כל עוד שיש עם מי לדבר. לפני שיגיע זמן שלא נספיק לדבר.

תצעקו בקול גדול לשרוף את הפאה הנכרית. כל ילד כבר רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ומנסה לעורר אותנו לפני הפורענות הגדולה שתגיע באם לא נשנה את המצב.